

DAGBOEK

BIGGETJES JOURNAAL



ILLUSTRATIE DJURA FERINGA

Een half varken en een weddenschap

Twee scènes van de voorstelling 'Slachtvisite' van theatergezelschap PeerGroup in De Molkfabryk in Burgum zijn me vooral bijgebleven. Het getekende varkentje, op de muur geprojecteerd, dat met een steen wordt neergeslagen door een mens – symbolisch voor de dag lang geleden waarop wij ophielden alleen van groenvoer te leven.

De tweede was het moment waarop de twee slagers verschenen. Half chirurg half showmaster stapten ze via plastic lamellen het mistige maar felle licht in, de 'operatiezaal' binnen. Het messenfoedraal onder de arm, klaar het karwei af te maken: een half varken uitbenen. Niks bloederige Dexter-taferelen, eerder een vleselijk stilleven van Helmantel. Met porchetta (buikspekrollade) in de hoofdrol, bestemd voor het (verrukkelijke) vijfgangendiner dat hoorde bij de voorstelling.

'Slachtvisite' – over slagers, de weg van het vlees naar ons bord, over overconsumptie – daar moesten we als verse hobbyboeren natuurlijk naartoe. Zie 'm daar liggen, dat van snuit tot kont doormidden gesneden varken. Stel dat dit Beer of Zussie – ja, zo heten ze nu – zou zijn? We moeten er niet aan denken.

We wensen ze goedemorgen, welterusten en geven ze aandacht zoveel als het kan – net als onze honden en poes. Die eten we ook niet op. Maar heel soms, als we de biggen bekijken, zien we er wel spek in. Mijn zoon en zijn vriendin hebben een weddenschap lopen vernemen we wanneer we bij ze dineren. Inzet: een goede fles champagne.

Hij denkt dat we ze laten slachten, zij denkt van niet.

„Ik zou dat in elk geval niet kunnen hoor, ze opeten, nu ik ze gezien heb bij jullie. Zulke leuke beesten”, zegt ze, reikend naar een plakje rauwe ham op de borrelplank. „Ja, maar dit beest heb ik niet gekend”, verklaart ze. Zou het zo simpel zijn?

Het is bijna niet te geloven hoeveel vlees we eten. Als ik de cijfers van 'The Pig Story', een initiatief van varkenshouders in samenwerking met de Producenten Organisatie Varkenshouderij, mag geloven, was in 2020 in Nederland de gemiddelde vleesconsumptie 77,8 kilo per persoon. Hoeveel kilo daarvan varken is, vertelt 'The Pig Story' niet. Wel iets anders, namelijk dat 95,4 procent van de Nederlanders vlees eet. Zijn er maar zo weinig vegetariërs? Ik schrok ervan.

Bij 'Slachtvisite' at ik heel hypocriet vegetarisch. Meer uit nieuwsgierigheid, want zin in vlees had ik best. Per ongeluk, echt waar, pakte ik een verkeerd hapje, gegrild roggebrood met kaantjes. Man wat lekker.

Laat Beer en Zussie het maar niet horen.

janna.zuiderveld@mediahuisnoord.nl

Volgende keer: Wat een voedsel!



Met twee honden, een poes, vijf hennen, een haan en man Paul woont Janna Zuiderveld op het Friese platteland. Ze begonnen aan een nieuw avontuur: twee biggen grootbrengen, om ze uiteindelijk op te eten.

